



Μανώλης Γραφάκος

Οικονομολόγος, αναπληρωτής γραμματέας Προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας, πρώην δήμαρχος Μελισσίων



ΑΛΛΟΟΥΜ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ που διανύουμε στα εθνικά μας θέματα δεν είναι από τις καλύτερες. Η τουρκική προκλητικότητα εκδηλώνεται με κάθε τρόπο. Από την άλλη πλευρά, η αλβανική κυβέρνηση καταστρέφει περιουσίες Ελλήνων στη Χειμάρρα, ενώ βάζει στην ατζέντα ανύπαρκτα ζητήματα όπως το «Τσάμικο». Στο ζήτημα των Σκοπίων, ενώ η διαπραγμάτευση βρίσκεται σε εξέλιξη, ο Έλληνας πρωθυπουργός πρότεινε, σε συνέντευξη Τύπου, ονομασία για τη γείτονα χώρα. Σε μία ταραγμένη από την Ιστορία γειτονιά, η χώρα μας από δύναμη σταθερότητας και ασφάλειας μετατράπηκε σε αδύναμο κρίκο. Ενώ οι περιστάσεις απαιτούν σύνεση, εθνική συναίνεση και διαρκή ετοιμότητα, η ελληνική κυβέρνηση λειτουργεί με επιπολαιότητα και αλαζονεία. Χρησιμοποιεί τα εθνικά μας θέματα για προσέγκυση ψήφων (βλ. Πάνος Καμμένος), για να πλήξει τους πολιτικούς της αντιπάλους, να συσπειρώσει το ακροατήριό της, αδιαφορώντας για τις συνέπειες.

Στο ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων οι κυβερνητικοί χειρισμοί ήταν εξαρχής λανθασμένοι. Αντί να προσπαθήσει να οικοδομήσει αρραγές εθνικό μέτωπο, στην ουσία πορεύθηκε μόνη με στόχο να διχάσει την αντιπολίτευση. Αυτό που κατάφερε ήταν να διχάσει τη χώρα και να διχασθεί η ίδια. Απέναντι στο κυβερνητικό αλαλούμ η θέση της Νέας Δημοκρατίας είναι ξεκάθαρη. Από την πρώτη στιγμή, προτάξαμε το θέμα της αλλαγής του σκοπιανού Συντάγματος και της απάλειψης των αλυτρωτικών διεκδικήσεων από πλευράς της FYROM. Αν δεν αντιμετωπιστούν πρώτα αυτά τα ζητήματα, δεν έχει κανένα νόημα η

συζήτηση για το όνομα. Η όποια συμφωνία που θα εφαρμοστεί κατά δόσεις δεν μπορεί να γίνει δεκτή. Απαιτείται λύση-πακέτο. Στα Ελληνοτουρκικά, η πρόσφατη και πολυδιαφημιζόμενη επίσκεψη του προέδρου Ερντογάν το μόνο που άφησε ήταν η επίσημη διατύπωση των τουρκικών διεκδικήσεων στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο χειρισμός της στο ζήτημα της σύλληψης των δύο Ελλήνων στρατιωτικών είναι ενδεικτικός του ερασιτεχνισμού της. Το Μαξίμου αποκαλεί τον Τούρκο πρωθυπουργό «σουλτάνο», ο υπουργός Εθνικής Αμυνας τον αποκαλεί «τρελό», ενώ ο Έλληνας πρωθυπουργός ως ανταπόδοση των παραπάνω φιλοφρονήσεων τον καλεί να προβεί σε κίνηση καλής θέλησης απελευθερώνοντας τους δύο αξιωματικούς μας. Ορισμός του αλαλούμ... Από την πρώτη στιγμή η Ν.Δ. αντιμετώπισε το θέμα με σοβαρότητα, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να παρουσιάζει όλες τις πτυχές του αναδεικνύοντας την τουρκική προκλητικότητα σε όλες τις διεθνείς του συναντήσεις. Δυστυχώς, δεν μπορούμε να μετακομίσουμε. Είμαστε καταδικασμένοι ιστορικά να συνυπάρξουμε με τους γείτονές μας και να αναζητήσουμε, μέσα από καιρούς έντασης, διαδικασίες πολιτικής προσέγγισης, στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λωζάννης και της ευρωπαϊκής προοπτικής της Τουρκίας, που πρέπει να παραμείνει υπαρκτή, με αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις. Την ίδια στιγμή η χώρα θα πρέπει να υπηρετήσει την εικόνα της «ήρεμης δύναμης». Μιας χώρας-μέλους της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ. Μιας χώρας που η οικονομική της ανάκαμψη θα φέρει και ενίσχυση της γεωπολιτικής της ισχύος. ■