



ΓΝΩΜΗ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΡΑΦΑΚΟΣ
 Οικονομολόγος, αναπληρωτής γραμματέας Προγράμματος Νέας Δημοκρατίας, πρώην δημορχος Μελισσίων



Ελευθερία και ευελιξία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

ΠΟΛΥΝΟΜΙΑ, γραφειοκρατία, ταλαιπωρία. Είναι τρεις οι πρώτες έννοιες που μαθαίνει ο πολίτης εμπειρικά, όταν αρχίσει να συναλλάσσεται με οποιαδήποτε κρατική αρχή, οι οποίες μάλιστα διώχνουν επενδύσεις από τη χώρα και έτσι έχουν μεγάλο οικονομικό και αναπτυξιακό κόστος. Τα ίδια ισχύουν και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Πολίτες, αιρετοί και δημοτικοί υπάλληλοι αντιμέτωποι με τεράστια γραφειοκρατία και περιττές διαδικασίες, χάνοντας τις περισσότερες φορές την ουσία και περιοριζόμενοι να τηρούν τη νομιμοφάνεια.

ΜΕ ΑΥΤΟ το κράτος και κατ' επέκταση με αυτή τη δομή λειτουργίας και γραφειοκρατίας στην Αυτοδιοίκηση δεν μπορούμε να πάμε πουθενά. Χρειάζονται τομές που θα απλοποιήσουν τα πράγματα και θα βοηθήσουν στην καλύτερη δυνατή παροχή υπηρεσιών προς τους δημότες, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Προς αυτή ακριβώς την κατεύθυνση είναι οι πρώτες προτάσεις της **Νέας Δημοκρατίας** για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, που αποτελούν προάγγελο μάλιστα και όσων ακόμα τολμηρών μεταρρυθμίσεων θα ακολουθήσουν για το θεσμό.

● Αρχικά αναθεωρούμε ριζικά το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που σήμερα ασκεί η Αυτοδιοίκηση. Πλέον μέρος αυτών είναι παρωχημένο να ασκούνται από δημόσιο φορέα, άρα πρέπει να περάσουν στον ιδιωτικό τομέα. Παράλληλα όμως, για να πετύχουμε την ουσιαστική αποκέντρωση, αρμοδιό-

τητες που σήμερα ασκούνται από το κράτος ή τη δευτεροβάθμια Αυτοδιοίκηση τις μεταφέρουμε στην πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση (π.χ. κέντρα υγείας), ενώ κρατικές αρμοδιότητες μεταφέρονται και στη δευτεροβάθμια Αυτοδιοίκηση. Οι αποκεντρωμένες διοικήσεις αλλάζουν χαρακτήρα και αρκετές από τις αρμοδιότητές τους μεταφέρονται στη δευτεροβάθμια Αυτοδιοίκηση.

● Υιοθετούμε απαρέγκλιτα την αρχή ότι η κάθε απόφαση λαμβάνεται οριστικά από ένα όργανο. Καταργούμε έτσι το χάος των πολλαπλών εισηγήσεων από το ένα όργανο στο άλλο! Έτσι, στο συγκεκριμένο χώρο, θα μειωθεί η γραφειοκρατία κατά 60%.

● Αυξάνουμε την ελευθερία και τις επιλογές, εφόσον το επιθυμούν και κρίνουν ότι επιτυγχάνεται καλύτερη σχέση κόστους-οφέλους για τους δημότες, να παρέχουν και υπηρεσίες των ΟΤΑ σε συνεργασία με ιδιώτες ή με τη μέθοδο των ΣΔΙΤ. Υπηρεσίες καθαριότητας, διαχείριση δημοτικών εγκαταστάσεων, οδοφωτισμός κ.ά. θα μπορούν να γίνονται με αυτό τον τρόπο, με απαραίτητο όρο την τήρηση της συνταγματικής επιταγής για μη απόλυση του προσωπικού.

● Ενισχύουμε τα ΚΕΠ με νέες αρμοδιότητες και σε βάθος χρόνου τα καθιερώνουμε ως το ένα και μοναδικό σημείο διά ζώσης εξυπηρέτησης του πολίτη με τη δημόσια διοίκηση. Ο πολίτης εξυπηρετείται για τα πάντα στη γειτονιά του.

● Απλοποιούμε το μπάχαλο που

υπάρχει σήμερα στο ελεγκτικό πλαίσιο του θεσμού. Πέρα από το ρόλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που φυσικά πρέπει κι αυτός να επανεξεταστεί, πλέον η Αυτοδιοίκηση θα ελέγχεται από ένα μόνο, ισχυρό όμως, ελεγκτικό φορέα, αντί των 13 φορέων που υπάρχουν σήμερα.

● Τέλος, ιδιαίτερη είναι η σημασία της καθιέρωσης δεικτών αποτελεσματικότητας των ΟΤΑ.

ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ που έχουμε σήμερα πρέπει να αλλάξει. Να γίνει πιο μικρό, ευέλικτο και αποτελεσματικό, καταλύτης της ανάπτυξης. Το κράτος-έκτρωμα που έχουμε σήμερα μας έχει κοστίσει δισεκατομμύρια ευρώ. Πρέπει να το μεταρρυθμίσουμε και να ξεριζώσουμε τη νοστοροπία του κρατισμού που καλύπτει τα πάντα στην ελληνική κοινωνία και οικονομία. Το πελατειακό κράτος-λάφυρο στις κυβερνήσεις και στους αυτοδιοικητικούς παύει να υπάρχει.

ΜΕ ΤΗΝ εφαρμογή του προγράμματος της **Νέας Δημοκρατίας** στη δημόσια διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, μειώνουμε δραστικά τον κρατισμό και τη γραφειοκρατία. Αυξάνουμε την εξυπηρέτηση των πολιτών, δημιουργούμε αναπτυξιακές προϋποθέσεις και προσθέτουμε μέρισμα στην κοινωνική ευημερία. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι προνομιακό πεδίο αλλαγών και μεταρρυθμίσεων. Αρκεί να τολμήσουμε πριν το τέλος του κρατισμού καταπεί ό,τι δημιουργικό έχει απομείνει σε αυτό τον τόπο.



ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΦΡΕΝΑΡΟΥΝ ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ