



# Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 1,3% ΤΟ 2017

## Η αρχική πρόβλεψη μιλούσε για 2,7%



του Μανώλη Γραφάκου\*

**Ό**ταν στοχεύεις ανάπτυξη 2,7% και πετυχαίνεις στόχο περίπου στο μισό, δηλαδή 1,3%, και μετά μιλάς για υπεραπόδοση της οικονομίας, τότε είσαι πέρα για πέρα λαϊκιστής και δημαγωγός. Τη Δευτέρα ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, μίλησε για υπεραπόδοση της οικονομίας και έτσι δικαιολόγησε το

1,4 δισ. που θα επιστρέψει στους πολίτες.

Είναι προφανές ότι υπεραπόδοση δεν υπάρχει. Η οικονομία πάει χειρότερα από τις προβλέψεις. Για να έχεις υπεραπόδοση ή θα πρέπει ο ρυθμός ανάπτυξης να είναι μεγαλύτερος από αυτόν που έχεις προβλέψει ή τα έσοδα να είναι περισσότερα απ' όσα έχεις προβλέψει. Φυσικά, δεν συμ-

βαίνει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Πιο συγκεκριμένα:

- Για την ανάπτυξη οι αρχικές προβλέψεις ήταν 2,7% και τελικά όλα δείχνουν ότι θα κυμανθεί κάτω από το μισό του στόχου. Μάλιστα, και αυτή η άνοδος δεν είναι βιώσιμη, διότι προέρχεται από κατανάλωση που γίνεται από τις αποταμιεύσεις των Ελλήνων.



## 1. Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 1,3 ΤΟ 2017

Μέσο: . . . . . ΕΠΙΚΑΙΡΑ

Ημ. Έκδοσης: . . . 17/11/2017 Ημ. Αποδελτίωσης: . . . 17/11/2017

Σελίδα: . . . . . 77



• Για τα φορολογικά έσοδα οι εισπράξεις ήταν κατά 2,4 δισ. ευρώ χαμηλότερες του αρχικού στόχου.

### Κρατικές οφειλές

Η αλήθεια είναι απλή. Ο κ. Τσίπρας δεν πληρώνει υποχρεώσεις του Δημοσίου προς δικαιούχους και γι' αυτό σπεύδει να μοιράσει 1,4 δισ. ευρώ.

Θυμίζω ότι το κράτος οφείλει:

• Συνολικό ποσό που ξεπερνά τα 3 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα

επίσημα στοιχεία στις 30/9/2017.

• Δεν έχουν εκκαθαριστεί 138.000 κύριες συντάξεις, 126.000 επικουρικές και 62.000 εφάπαξ, με τις συνολικές οφειλές προς τους συνταξιούχους να ξεπερνούν τα 2,5 δισ. ευρώ.

Με άλλα λόγια, αντί να πληρώσει υποχρεώσεις ο κ. Τσίπρας, μοιράζει χρήματα σε ένα οικονομικό περιβάλλον αρνητικό και διατηρεί υψηλές τις υποχρεώσεις του Δημοσίου, υψηλότερες και απ' όσο τις παρέλαβε στο τέλος του 2014.

Δεν έχουν εκκαθαριστεί 138.000 κύριες συντάξεις, 126.000 επικουρικές και 62.000 εφάπαξ, με τις συνολικές οφειλές προς τους συνταξιούχους να ξεπερνούν τα 2,5 δισ. ευρώ.

Δεν έχουμε καμία απαίτηση από έναν άνθρωπο που προεκλογικά έταξε στους πάντες τα πάντα να αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα. Προσωπικά δεν έχω αμφιβολία ότι, όπως στην αντίστοιχη περίπτωση του 2016, έτσι και φέτος η προσπάθεια εκμαυλισμού του κ. Τσίπρα δεν θα έχει αποτέλεσμα.

Η πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες είναι τελείως διαφορετική από αυτή που θέλει να παρουσιάσει ο πρωθυπουργός. Υψηλή φορολογία και υψηλές ασφαλιστικές εισφορές, για να διατηρείται ένα πελατειακό, αλλά συνάμα αντιπαραγωγικό και κοστοβόρο Δημόσιο. Ένα Δημόσιο που κάνει ό,τι μπορεί για να διώξει ιδιωτικές επενδύσεις, τη μοναδική υγιή χρηματοδότηση της χώρας.

### Απαιτείται μείωση κόστους

Στον τομέα της ενέργειας ο πρωθυπουργός πρόσφατα υποσχέθηκε μέχρι το 2020 την κατάργηση των χρεώσεων των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ). Είχε επισημανθεί ότι κάτι τέτοιο είναι αδύνατο με βάση τις κυβερνητικές επιλογές για την ενέργεια, τη ΔΕΗ και τον ΑΔΜΗΕ. Απαιτούνται χρήματα για τη σύνδεση των νησιών με την ηπειρωτική χώρα, χρήματα που αδυνατεί να τα εξασφαλίσει η κυβέρνηση, άρα το έργο πάει πίσω και οι τότε εξαγγελίες του κ. Τσίπρα είναι άνευ περιεχομένου.

Η χώρα χρειάζεται το συντομότερο δυνατό αλλαγή πορείας. Με μείωση ρόλου, παρέμβασης και κυρίως κόστους του κράτους. Με μόνιμη μείωση φόρων, αντί των έκτακτων επιδομάτων που δίνει ο κ. Τσίπρας. Μείωση φόρων που θα φέρει νέες επενδύσεις, νέες δουλειές και ευημερία. Αυτή την άλλη πορεία της χώρας είμαστε πλέον έτοιμοι να την εφαρμόσουμε μετά τις προσεχείς εκλογές. ■

\* Οικονομολόγος με μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) και στα τραπεζικά, με πολυετή πείρα στον ιδιωτικό τομέα, αναπληρωτή γραμματέα Προγράμματος της ΝΔ, πρώην δημάρχου Μελισσίων και γενικού γραμματέα Δήμου Μεταμόρφωσης.

**Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΒΙΩΝΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΕΙΩΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ. ΥΨΗΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΨΗΛΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ...**