



ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΟΒΑΡΟ

Η κυβέρνηση δεν το καταλαβαίνει



του Μανώλη Γραφάκου*

Την προηγούμενη Τρίτη η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε ότι τελικά το 2016 ήταν μια ακόμη χρονιά ύφεσης για την οικονομία, η οποία συρρικνώθηκε κατά 0,2%, όπως είχε συμβεί και το 2015 σε ποσοστό 0,3%. Τα πραγματικά μεγέθη για το 2017 μέχρι τώρα δείχνουν ρυθμό ανάπτυξης 0,6%, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία. Βέβαια, αναμένεται λόγω τουρισμού να αυξηθεί, αλλά πολύ φοβάμαι ότι δύσκολα ο ρυθμός ανάπτυξης θα ξεπεράσει το 1% το 2017. Άλλωστε, μειώνονται και οι ίδιες οι προσδοκίες της κυβέρνησης. Ο προϋπολογισμός του 2017 προέβλεπε, όταν κατατέθηκε, ανάπτυξη 2,7%. Έναν χρόνο μετά οι προβλέψεις έχουν πέσει στο 1,8%.

Τελικά γιατί αργεί η ανάπτυξη;

• Δεν ξέρω αν οι κυβερνώντες αναρωτιούνται τι συμβαίνει και πέφτουν συνεχώς έξω –και προς τα κάτω– στις εκτιμήσεις τους.

• Δεν ξέρω αν αναρωτιούνται γιατί η οικονομία το 2014 αναπτύχθηκε κατά 0,7% με τάση ανόδου, αλλά αυτή η τάση αντιστράφηκε με την εκλογή τους και μετατράπηκε σε ύφεση αθροιστικά 0,5% για την περίοδο 2015-2016, την ίδια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη αναπτύχθηκε κατά 5,95%.

• Δεν ξέρω αν αναρωτιούνται πώς τα κατάφεραν και παλεύουν ώστε στο τέλος του 2017 να είμαστε ξανά στα επίπεδα του 2014.

• Δεν ξέρω αν αναρωτιούνται τι

συμβαίνει και η αύξηση της καταναλωσης που παρατηρείται τα τελευταία δύο χρόνια χρηματοδοτείται ουσιαστικά από τις αποταμιεύσεις των Ελλήνων και όχι από υψηλότερα εισοδήματα.

Το πρόβλημα της μη παραγωγής

Μακάρι το 2017 η οικονομία να αναπτυχθεί. Ανάπτυξη υπάρχει όταν άνθρωποι με χαμηλά εισοδήματα ανακουφίζονται. Ανάπτυξη το 2017, κυρίως μέσω του τουρισμού, θα υφίσταται όταν οι συμπατριώτες μας στις τουριστικές περιοχές θα περάσουν τον χειμώνα καλύτερα. Αυτά είναι ευχάριστα πράγματα και χαίρομαστε όταν συμβαίνουν.



Η ΟΡΙΑΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΕΠ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2017 ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Υπάρχει όμως ένα μεγάλο «όμως». Κάτι δεν πάει καλά στην οικονομία και δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι. Αν μελετήσουμε βαθύτερα τους αριθμούς, θα δούμε ότι η οριακή αύξηση του ΑΕΠ το πρώτο εξάμηνο του 2017 οφείλεται κυρίως στην αύξηση της ιδιωτικής (λόγω της μείωσης των αποταμιεύσεων) και της δημόσιας κατανάλωσης και το χειρότερο είναι ότι το μεγαλύτερο τμήμα της αύξησης αυτής, μαζί με την αντίστοιχη μικρή αύξηση των επενδύσεων, τελικά απορροφήθηκε από τις εισαγωγές.

Τι δείχνει αυτό; Ότι πολύ απλά η κύρια παθογένεια της ελληνικής οικονομίας καλά κρατεί και δεν έχει αντιμετωπιστεί. Η Ελλάδα δεν παράγει. Η Ελλάδα δεν διαθέτει εξωστρεφή οικονομία. Η Ελλάδα δεν έχει ανταγωνιστικά προϊόντα να εξάγει στο εξωτερικό και αδυνατεί να αντικαταστήσει τις εισαγωγές που κάνει με δική της παραγωγή. Ας μην γελιόμαστε: ο τουρισμός μόνο δεν αρκεί, όταν, μάλιστα, η αύξησή του τα τελευταία χρόνια βασίζεται κυρίως στις αρνητικές πολιτικές εξελίξεις στις γειτονικές ανταγωνιστικές τουριστικά χώρες (Τουρκία, Αίγυπτος κ.ά.), κατάσταση που μπορεί να ανατραπεί όταν οι χώρες αυτές επιστρέψουν στην κανονικότητα. Απαιτεί-

ται, λοιπόν, άμεσα να ενισχύσουμε την εξωστρεφή οικονομία μας. Όχι στα λόγια, αλλά με πράξεις και έργα.

Τα βήματα που οδηγούν στην ανάπτυξη

Η κυβέρνηση δεν μπορεί να καταλάβει ότι η εξίσωση που οδηγεί σε ανάπτυξη έχει τις ακόλουθες στάσεις:

- **Στάση πρώτη:** Δραστική μείωση της παρέμβασης, του ρόλου και του κόστους του κράτους. Με «πάγωμα» προσλήψεων, αξιολόγηση, κινητικότητα, αύξηση της παραγωγικότητας, μείωση δομών και πάταξη της γραφειοκρατίας. Με άλλα λόγια, ξερίζωμα του κρατισμού που προστάτευε την εσωτερική οικονομία, εκμαύλιζε πολίτες και επιχειρηματίες και ταλιπωρούσε τους εξαγωγείς μας.

- **Στάση δεύτερη:** Μείωση των φορολογικών συντελεστών και των ασφαλιστικών εισφορών. Κατάργηση άστοχων φόρων, απλοποίηση και σταθερότητα της φορολογικής νομοθεσίας.

- **Στάση τρίτη:** Τα παραπάνω θα φέρουν νέες ιδιωτικές επενδύσεις.

- **Στάση τέταρτη:** Οι νέες ιδιωτικές επενδύσεις θα φέρουν νέες δουλειές.

- **Στάση πέμπτη:** Να στεκόμαστε δίπλα στις επιχειρήσεις που εξά-

γουν προϊόντα και υπηρεσίες. Και όχι να ετοιμαζόμαστε να βάλουμε από 1/1/2018 νέο φόρο στα ξενοδοχεία και να αυξήσουμε τον ΦΠΑ στα νησιά.

Όλα τα παραπάνω βήματα θα φέρουν ανάπτυξη και ευημερία. Όμως η κυβέρνηση, λόγω της βαθιάς ιδεολογικής αγκύλωσής της, δεν κάνει ούτε το πρώτο βήμα σε αυτή την πορεία. Και το χειρότερο όλων είναι ότι οι κυβερνώντες δεν κατανοούν πώς δουλεύει η οικονομία. Όμως η οικονομία τους δίνει σήματα όπως:

- Ότι η σταθερή ανάπτυξη δεν έρχεται από τη μέρα της εκλογής τους.

- Ότι τα φορολογικά έσοδα μειώνονται και είναι κατά πολύ κάτω από τους στόχους τους για το 2017.

- Ότι οι Έλληνες πολίτες αδυνατούν να πληρώσουν τους υψηλούς φόρους και τις ασφαλιστικές εισφορές και έτσι οι υποχρεώσεις σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία αυξάνονται κατά 1,2 δισ. ευρώ τον μήνα και θα ξεπεράσουν τα 125 δισ. ευρώ.

Αυτά τα σαφέστατα σήματα που στέλνει η οικονομία η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα δεν τα λαμβάνει υπόψη και συνεχίζει στο ίδιο βιοί του κρατισμού. Τα αδιέξοδα της οικονομίας δεν είναι μακριά και θα προκαλέσουν σοβαρά πολιτικά αδιέξοδα στον κ. Τσίπρα και την κυβέρνηση του. ■

* Οικονομολόγος με μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) και στα τραπεζικά, με πολυετή πείρα στον ιδιωτικό τομέα, αναπληρωτή γραμματέα Προγράμματος της ΝΔ, πρώην δημάρχου Μελισσίων και γενικού γραμματέα Δήμου Μεταμόρφωσης.